

CV David



EN ÖDE Ö

Hej jag heter Kalle jag är 10 år och går på Viktoriaskolan. Jag har mörkbrunt hår som står upp, jag har nya jeans som är svarta, grå tjocktröja och vita skor. Jag har en mamma, pappa och lillebror. Min mamma har ljus hår och är 32 år men min pappa har mörkt hår och är 39 år. Min lillebror har mörkt hår och är 7 år men ska fylla 8 år snart. Jag är snabb, modig, stark och schysst. Jag är modig och schysst för jag säger ifrån till dom stora killarna på skolan och låter andra vara med på någon lek. Jag gillar att spela fotboll och brottnig.



En dag skulle Jag åka på en båt själv med föraren då kom det en stor våg och Jag ramlade av båten. När Jag vaknade så var jag på en öde ö först blev jag rädd men sen blev det bättre. Jag hörde havets vågor, jag såg fåglar flyga och det luktade ruten kokosnöt. Ön var rätt så stor när

jag gick runt på den.



Då så kom det en varg, jag blev rädd och sprang iväg från den men den sprang efter mig. Jag lyckades att gömma mig bakom en buske. Jag gjorde upp eld och en fackla så om vargen skulle komma tillbaka så skulle jag skrämman bort honom med facklan. Vargen kom men han höll sig på avstånd från elden till slut så stack han men jag följde efter honom utan att vargen såg mig. Vargen stannade och gick in i en liten

grotta jag hörde små ljud men jag gick tillbaka till elden ändå



medan jag gick så tänkte jag att juden i grottan var kanske små vargungar.

Då såg jag en båt åka, jag viftade med elden för att föraren skulle se mig och föraren såg Mig. När föraren kom så klev Jag in i båten jag blev glad att äntligen få komma hem. När jag kom hem så tog jag en dusch och åt

mat. Jag berättade allt jag varit med om.



Av David