



Kapitel 1

Hej jag heter Andreas. Christoffer är min bästa vän. Det finns en lärare i klassen som vi hatar. Hon heter Anna och jobbar på heltid. Vi är rädda för henne för att hon ser ut som en häxa. Hon har rufsigt hår och har många finnar på ansiktet. Vi hatar Anna för att hon skriker på barnen bara de säger pip. Jag och Christoffer är bästa vänner sen vi var 2 år gamla. Jag och Christoffer gillar och spela fotboll. Vi spelar i Kumla och vi är grannar. Vi bor på Cypren. Där gillar vi att bada och äta tacos & träffa tjejer. Vår skola heter dykarskolan. Det finns en hemlig dörr som ingen har vetat om i ett hörn bakom skolan. Jag och Christoffer misstänker att det är något konstigt på gång med magiska dörren. Idag så skolkade vi för att gå & kolla på dörren. Vi såg att dörren var magisk för handtaget var guldigt.

Kapitel 2

När Jag och Christoffer gick och kollade på dörren
Så såg vi ett brev, det stod:

Hej jag heter Tess.
Hjälp jag har blivit instängd av Anna.
Kan jag få hjälp. Att komma ut.
Anna har låst in mig bakom skolan i godislandet .

Anna hade låst in Tess för att Tess tar mycket uppmärksamhet
Och Tess är uppmärksam på något annat när hon har lektion.

Jag och Christoffer skrev på brevet.
Ok vi hjälper dig sen skickade vi tillbaka brevet till Tess.

Kapitel 3

Jag och Christoffer tänkte en bra stund på hur vi skulle få tag på nyckeln.
Christofer tänkte att vi kunde lura Anna.

-Du uppehåller henne och säger hur mår du, men hitta också på nånting mer. Och så går jag och tar nyckeln, sa jag

- Nej jag kommer inte att prata med Anna, sa Christoffer

-Varför, frågade jag

- För hon ser ut som en häxa, sa Christoffer

-Då är jag tvungen att göra det själv då, sa jag, okej då kör vi.

- Hej Anna vad gör du?

- Flytta på dig din snorunge, sa Anna.

Under tiden tog Christoffer nyckeln och sprang iväg.

Kapitel 4

Han sprang till den magiska dörren, men det var fel nyckel så vi blev besvikna. Vi gick till skolgården igen, och när vi kom dit så sa Anna till oss

-Varför skolkar ni från lektionen?

- För vi var på fotbollsträning, sa vi

Jag och Andreas gick in på lektion vi hade matte som vi hatar.

Jag sa:

-Vi kan ta Annas väska och rota så vi hittar nyckeln.

- Ok, sa Christoffer. Vi gick och tog väskan och hittade nyckeln, och vi öppnade dörren. .

kapitel 5

I godislandet fanns det ett bord men godisbordet hade plast över sig med godisar men under plasten så var det riktigt godis och skräp. Jag kände att det luktade mögel och jag såg att det var mögel på väggarna. Tess ville komma ut ur godislandet för hon vill ta frisk luft, och träffa sin familj. Hon är svulten. Tess mådde illa av lukten. Hon längtar tills hon får hjälp av mig.

Hon vill så gärna komma ut ur magiska dörren.

Jag gick runt i godislandet och ropade på Tess. Senare så såg jag en tjej som hade brunt hår, hon hade blåa ögon, hon var 145 lång och hon var smal. Jag gick fram och börja prata.

Kapitel 6

När jag pratade med Tess så pratade vi om hur hemskt det var i Godislandet. Hon var så hungrig så hon skulle kunna äta upp hela världen. Hon ville träffa sin familj igen. Hon har två bröder och en mamma och en pappa som hon inte har träffat på en månad. Men om Anna ser att hon är fri så kommer hon låsa in henne igen

- Tess va inte rädd jag ska vara med dig hela tiden, sa jag

Kapitel 7

Jag hittade en genväg ut ur magiska landet. Det var en dörr som var guldig med ett silverhandtag. Det fanns en lapp på dörren där det stod, "Du kommer ut ur det magiska landet genom den här dörren" Jag ropade till Tess:

-Kom se vad jag har hittat!

-.Va, vaddå, sa Tess.

-Jag har hittat en genväg tillbaka till vår värld sa jag.

-Okej jag kommer, sa Tess, kom så går vi ut i det fina vädret.

Tess kom ut och fick frisk luft. Hon sprang ut och kände sig fri. Anna kom och öppnade dörren och såg att Tess var borta. Anna skrek :

Neeeeej Tess är borta.

Anna tänkte att hon har nog inte kommit så långt. Men Tess hade sprungit hem.

Kapitel 8

Anna fick panik. Hon börjar skrika och sa JAG HATAR DIG TESS. Tess tackade mig för att jag hade hjälpt henne så här länge. Det är lugnt sa jag, men vi ses i morgon när jag kommer till skolan. Tess familj sa äntligen har du kommit hem igen, vi har varit så oroliga.

När Tess vaknade så fick hon inte gå till skolan, hennes föräldrar sa:

- Men tänk om du blir inlåst igen.

-Nej nej det kommer jag inte bli, sa Tess.

-Men för säkerhets skull är det bäst att du blir hemma

På eftermiddagen kom jag hem till Tess och sa:

-Jag har letat efter dig hela dan i skolan

- Men jag fick inte komma till skolan för att mina föräldrar är rädda för att jag ska bli inlåst igen, sa Tess. Nästa dag så gick jag hem till Tess och frågade chans på henne, och hon sa ja. Vi blev vi ihop och vi pussades. Nästa dag gick vi på date. Sen levde vi lyckliga i alla våra dagar.

