



Den magiska dörren

## Kapitel 1 Ferry

Hej kära dagbok jag är en tjej på 10 år som heter Ferry. Jag har lila tröja och svarta byxor jag gillar fotboll och hästar. Min skola heter Högagård, jag går i 4:B. Det är bästa skolan men min lärare är speciell, ibland på lektionerna så blir han sträng fast vi inte gör något. Jag är lite rädd för honom.

Det finns en dörr i matsalen som är konstig. Den magiska dörren som vi kallar den är speciell för ibland hör vi skrik där inifrån som om någon plågas där inne. Det är läskigt jag får rysningar men det är bara jag och Elma, min kompis som hör det. Det är konstigt för det lyser jätte mycket om dörren.



## Kapitel 2 Brevet

En dag såg jag och Elma ett brev sticka ut i dörrspringan på den magiska dörren. När vi öppnade brevet så stod det.

*Hjälp någon har fångat mig. (PS jag heter Dumbledore) Snälla hjälp mig Katitzi är efter mig jag klarar inte mer, Ferry hjälp mig. Nyckeln in till magiska dörren har er lärare på kontoret. När du är inne i min värld gå västerut tills du ser en svart hund. Han har resten av vägbeskrivningen.*

*Hälsningar Dumbledore.*

Oj vad spännande, tänkte jag, nu börjar det stora äventyret.

## Kapitel 3 Nyckeln

Nästa dag så kom Elma och jag tidigt till skolan. Sedan gick vi till lärarens kontor för att hämta nyckeln. Det var tomt på kontoret så vi gick in och tog nyckeln. Plötsligt började det tjuta i hela skolan. Vi sprang till den magiska dörren och plötsligt såg vi läraren bakom oss. Jag stoppade in nyckeln i låset och dörren gick upp. Jag gick in och Elma kom efter mig men innan hon hann in gick plötsligt dörren igen och jag var själv i det magiska landet.

## Kapitel 4 Det magiska landet

Inne i landet fanns stånd och slitna hus. Jag började gå inåt och världen blev större och större. Det fanns frukt och brödstånd och det fanns också vackra krukor i olika färger och former. Alla i landet hade på sig trasor, men de pratade svenska som jag. Jag var trött så jag hittade en stuga och lade mig att sova. Nästa dag gick jag och utforskade byn. Jag hittade ett fruktträd att äta frukost från. Sen tog jag en promenad runt byn. Jag såg ett berg som jag klättrade uppför. Där uppe såg jag ut över hela staden. Jag kände mig så stor och mäktig. Jag gick ner till byn. Jag gick till stugan där jag sovit och hittade en påse. Jag tog den och plockade frukt som jag kunde äta som lunch. Efter jag ätit middag lade jag mig.





## Kapitel 5 En ovanlig vän

Nästa dag gick jag västerut för att leta efter den svarta hunden, så att jag någon gång kunde hitta Dumbledore! Tre timmar senare hittade jag hunden. Han var hög och muskulös. Han hade brevet i munnen. När jag tog brevet var det alldeles fuktigt. Jag öppnade brevet långsamt och läste vad det stod.

I brevet stod det:

*Hej*

*Jag beslutade att hunden skulle visa dig vägen så sätt dig på hans rygg så bär det av mot mig. Hälsningar Dumbledore*

Jag hittade en sten. Så jag tog den som pall och hoppade upp. Efter en timme sa jag åt hunden att stanna. Jag hade så ont i rumpen att jag inte kunde sitta mer. Han skumpade så jag flög omkring på ryggen på honom. Han skällde till och när jag tittade upp såg jag slottet. Jag sprang dit. Jag såg vakter i slottet, så jag gömde mig bakom buskarna. Jag hittade en vakt att slå ut. Jag tog hans kläder. Sedan gick jag ner till fängelsehålan. Det fanns skyltar till varje cell där det stod namn på fångarna. På den sista skylten stod det Dumbledore. Jag ställde mig på tå för att se in genom det lilla fönstret i dörren och såg en liten igelkott sitta i ett hörn. Jag ropade till honom och frågade om han var Dumbledore och han svarade ja och sedan frågade han vem är du? Jag svarade att jag var Ferry. Jag frågade om han visste var nyckeln till celldörren fanns. Han sa att den låg under drottningens kudde.

## Kap 6 Mitt uppdrag.

Nästa dag gick jag tillbaka till slottet för att få tag i nyckeln. Jag letade reda på drottningens rum. Inne i rummet var det mycket vackert, i mitten var det en stor säng med stora pampiga kuddar. Jag undrade hur jag skulle kunna hitta nyckeln under alla dessa kuddar. Så jag började dra i några kuddar. Efter en stund såg jag nyckeln, jag nappade åt mig den och sprang till Dumbledores cell. Precis när jag vred om nyckeln för att öppna och släppa ut honom så tjöt det i hela slottet. Jag lyfte upp Dumbledore och sprang ut ur slottet. Det kom vakter från alla håll. Jag hoppade upp på hundens rygg och vi satte av mot byn. *Efter 2 timmar var vi framme vi la oss och vilade i den lilla stugan. Sedan gick jag för att hämta vatten ur sjön.* När jag kom tillbaka rörde inte Dumbledore på sig så jag kastade vattnet på honom. Han ryckte till och vaknade.

## Kap 7 Slutet

Dagen efter var det fest. Dumbledore hade bjudit in hela byn för att fira. Under festens gång fick jag en korg med saker från alla byns affärer. De andra festade hela natten men jag gick och la mig. På morgonen nästa dag frågade jag Dumbledore om han visste hur jag skulle kunna komma hem. Han berättade att bagarens kavel var som en portal till skolan. Han visade mig dit. Precis innan jag tog tag i kaveln frågade Dumbledore om han fick följa med. Jag sa att han fick. Så han hoppade upp i min famn. Det kändes som att flyga och så plötsligt stod vi i skolan.

Alla satt och åt så jag kunde smyga förbi obemärkt. Ute på skolgården såg jag Elma sitta under ett träd. Jag gick fram till henne och frågade vad läraren sagt om att jag varit borta. Hon sa att hon skrivit en lapp att jag varit sjuk med min mammas namnteckning. Vi gick hem till mig fast skolan inte slutat. Jag berättade om att igelkotten var Dumbledore men när vi försökte prata med honom svarade han inte. Jag tyckte det var konstigt, jag sa till Elma att han kanske hade blivit en vanlig igelkott efter färden hem. Vi beslutade att släppa ut honom i skogen. När Elma gått hem försökte jag sova men jag kunde inte sluta tänka på äventyret jag just upplevt.