

Kapitel 1, Den magiska dörren



Hej jag heter Teres och jag har en hund som heter Affe. Jag har en bästis som heter Bella. Jag tycker att hon är snäll och trevlig. Jag och Bella är rädda för Göran som är en fröken i våran skola. För han är ganska sträng. Bella och jag gick en promenad med Affe i skogen. Vi gick genom en port som har blommor. Bella sa "kom så går vi in" och 'där var det en magisk dörr. Det var 3 trappor och en blomkruka. Affe rörde dörren och det började lysa och det kom musik från den.

Kapitel 2, Brevet.

Affe nosade och hittade ett brev.
-Kolla Bella, Affe hittade ett brev, sa jag.
-Vi kollar vad som står, svarade Bella.
Vi öppnade brevet. ...I brevet stod:

Hej

Jag behöver hjälp att hitta en skatt. Förresten heter jag Berlin.
Skatten är massor av guld och mynt. Den är begravd i den magiska skogen. Skogen heter Den glittriga skogen. Du hittar mig om du följer rosetterna som du hittar när du går igenom

dörren. När du har följt rosetterna då kommer du se mig för jag ska möta upp er vid en fin ö. Där är det jättefint vatten och så finns de glitter på vattnet. Nycklarna till den magiska dörren finns hos er rektor som egentligen bor i det här landet. Jag skickar en bild på nycklarna. Vi ses, Hälsningar Berlin.

Bella sa

-Det verkar läskigt att gå in genom den där dörren.

-Nej det är inte läskigt, sa jag

Kapitel 3, Nyckeln

Jag och Bella var i skolan och hade geografi. Vår lärare var sjuk och vi fick ha vår rektor. Rektorn visade upp några nycklar för att undervisa om vikt för klassen. När jag såg nycklarna kom jag ihåg att det var nycklarna som Berlin visade i brevet. Nästa dag gick vi till rektorns kontor. Vi knackade på dörren. Rektorn öppnade dörren och sa -vad är det. Då frågade jag:

- kan vi få låna dina nycklar?

-Vilka nycklar? sa rektorn.

-Dom som du visade upp igår, sa jag.

-Varför vill du ha mina nycklar? frågade rektorn.

-För våran fröken behöver dom, sa vi.

-Ok om det är fröken som har sagt det då är det ok, men i morgon ska jag ha dom igen.

Bella och jag gick till den magiska dörren och stack in nyckeln i låset. Då ringde Bellas mamma och sa du måste komma hem för att vi ska äta middag. Hej då Bella sa jag.

Kapitel 4. Det magiska landet.

Jag gick igenom dörren och följde efter rosetterna, då kom jag fram till det magiska landet. Jag blev jätteförvånad över hur fint det var där. Det glittrade på träden och på vattnet. De fanns snygga blommor och fjärilar som var på de glittriga vattnet. Jag hörde fåglarna kvittra.

Jag gick fram till vattnet det luktade mango och jordgubbar.

Sen såg jag en till port som var täckt av glittrande blommor och blad. Jag gick in genom porten och följde efter rosetterna sen såg jag en dörr till.

Kapitel 5. Berlin

När jag kom in genom dörren så kände jag mig lite osäker för jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Efter en stund såg jag en kille och jag frågade

-är de du som är Berlin? Då svarade han :

-ja de är jag som är Berlin

-ok sa jag och kände mig lite bättre. Jag gick fram till Berlin och sa hej .Berlin hade gröna ögon och mörkt brunt hår och en militär- tröja och slitna jeans. Sedan så började vi prata om vart skatten kunde vara. Jag såg ett ljusken och jag gick fram till det. Skenet som jag såg var jättekonstigt. När jag gick fram så var det borta. Sen såg Berlin också det ljusa skenet. Han gick fram till mig där jag stod. Han la sin hand på dörren och den öppnade sig.

Kapitel 6 Mitt uppdrag.

Jag kom på en plan hur vi skulle hitta skatten i det här landet som vi kommit till.

Berlin sa, vad är din plan? Jag sa, det vi behöver är:

- En kniv
- En karta
- Kompass
- En kikare

Det är allt vi behöver för att hitta skatten sa jag. .

-Bra tänkt Teres. Vi går hem till mig och letar om jag har det vi behöver för att hitta skatten sa Berlin.

-Ok sa jag. Vi gick hem till Berlin. Efter en stund så var vi framme och vi gick in och letade efter det vi behövde. Vi hittade allt. Berlin la sakerna i en påse och gick ut. Berlin och jag gick ut ur hans rum. Berlin sa -nu vi sätter vi igång. Vi började leta efter skatten. Det här landet är stort så vi behöver hålla ihop så vi inte tappar bort varandra. Sen så såg vi ett papper gömt under glitter men man såg en del utav pappret. Vi gick fram och Tog upp pappret och kollade vad det stod. Det stod:

-Hej det var jag som tog sönder bilen jag är rektor och jag känner Teres som hjälper dig att hitta skatten. Förlåt för jag gjorde det men jag ville bara komma närmare er.

Då så undrade jag och Berlin varför rektorn ville komma nära oss. men Berlin sa att vi inte skulle bry oss. Ja, sa jag vi tänker inte på brevet, okej. men jag blev lite osäker varför rektorn gjorde så men hon ville inte säga det till Berlin.

Jag tog upp kartan och kollade var skatten kunde vara. Det enda vi visste var att skatten skulle finnas i närheten av ett vattenfall. Vi kollade på kartan vart fallet var och sen så tog jag fram kikaren och kollade runt. Efter ett tag så sa jag

-kolla är det där inte ett vattenfall? jag gav kikaren till Berlin.. Då sa Berlin

-det är vattenfallet som det stod om på kartan. Vi bestämde oss för att gå dit. När vi var framme vid vattenfallet så började vi leta efter skatten, var den kunde vara. Sen såg jag att rektorn också och var och letade efter skatten. Berlin såg det också men då sa Berlin

-ville han inte komma närmare oss?. jag sa att jag misstänkte något konstigt med honom.

-varför skulle han vilja komma närmare oss? frågade jag

-sant, sa Berlin, men varför gjorde han så.

-Jag vet inte, vi får ta reda på det, sa jag.

Sen såg rektorn mig och Berlin. Vi kollade bakom oss men då var han borta. Han gömde sig bakom ett träd. Han tänkte ut en plan.

Kapitel 7 Rektorn

Rektorn letade också efter skatten så han lurade oss för att kunna komma närmare skatten. För att veta vart den var så gick Berlin och jag till rektor och sa:

-ville du inte komma närmare oss?

-jo sa rektor tyst för sig själv.

- Du kommer aldrig att få skatten sa Berlin sen så frågade jag:
- varför vill du ha skatten?
- jag vill ha den för att öppna en affär så jag kunde tjäna mer pengar.
- okej men det är vår skatt så du får inte ta den för då ringer vi polisen.
- Okej sa rektor
- Säg förlåt, sa jag
- okej förlåt, sa rektor
- bra sa jag. Sen så hittade vi skatten i en grop som vi grävde upp.

Kapitel 8 Skatten.

När vi hade burit upp skatten så sa Berlin att den var ganska tung att bära.

Jag sa -vi klarar det, okej.

-Vi ska nu ge skatten till min farbror, sa Berlin

- Varför? frågade jag.

- För att han behöver pengarna som ligger i skatten, det är guldmynt och han behöver det för att kunna köpa en ny bil, sa Berlin. Han såg en skottkärra bakom ett träd så han hämtade den och vi la skatten där. Kolla sa jag, kistan är låst så jag tog upp kniven och skar av repet. När vi var framme hos Berlins farbror så blev han jätteglad att vi hade hittat skatten. Sen sa Berlin och jag hejdå till varandra och jag följde efter rosetterna tillbaka hem för att sova .

SLUT♥