



### **Kapitel 1 Den magiska dörren**

Hej. Jag heter Melissa Lindgren. Jag är 10 år gammal. Och min skola heter Bästaskolan. Min familj består av min mamma som heter Katarina och min pappa heter Ibrahim. Och min hund heter Molly. Och jag har en bästis som heter Leila. Och vi går på fotboll. I laget ÖSK. Och våran fröken heter Svahn som är en sträng lärare. Men vi bryr oss inte utan vi vill lära oss. Nu är det idrott på idrotten spelade vi fotboll och pingis. Och nu är det slut vi är klara med att

duscha och byta om. När vi skulle skrämma killarna så såg vi en ovanlig dörr som vi aldrig



sett förut.

## **Kapitel 2. Brevet**

En dag när jag och Leila skulle gå till idrotten då såg vi något vitt under den magiska dörren. Vi gick närmare och såg att det var ett brev. Jag tog upp brevet och i brevet stod det:

*Hej*

*Jag heter Bella och jag behöver hjälp, för någon är ute efter mig. Det är en tjej men jag vet inte vad hon heter. Hon har ett labb där hon tillverkar magiska vapen. Jag råkade gå in i labbet och alla vapen är jätte hemliga. Hon är ute efter mig för att slå mig.*

*Jag tror att hon jobbar för någon dum och den dumma personen använder vapnen att skydda sig själv. Nu har hon slängt ner mig i ett stort hål, som jag inte kan ta mig upp ifrån.*

*Hälsingar från Bella!*

Jag måste ta nyckeln från Svahn till grupprummet och det satt en annan nyckel på hans knippa som ingen hade använt.

### **Kapitel 3 Nycken**

Svahn hade den magiska dörrens nyckel. Vi skulle gå in i grupprummet och fick låna Svahns nycklar. Då såg jag och Leila en nyckel som var annorlunda, vi kollade närmare på den nyckeln. Vi kallade den för mystiska nyckeln. Så vi bestämde oss att ta nyckeln. Jag såg en annan nyckel som var ovanlig och vi testade den nyckeln om det var inte rätt nyckel. Men det var det inte så vi provade en annan nyckel. Jag bestämde mig för att gå till den magiska dörren och prova nycklarna där. Leila ville inte följa med in så hon vände sig och gick in i skolan igen. Jag såg ett fönster så jag gick ut genom fönstret för att Svahn inte skulle se mig. Jag gick till den magiska dörren för att kolla om det var rätt nyckel. Jag satte in nyckeln in i nyckelhålet och det var rätt nyckel. Efter en minut så öppnades dörren och jag gick in.

### **Kapitel 4 De magiska landet**

Det blev alldeles ljust i rummet och det första jag såg var träd som var gjorda av polkagrisar. Jag trodde att det var ett godisland, men jag var inte helt säker. Jag gick vidare och det luktade som sockervadd. Jag smakade en liten bit av sockervadden. Och de smakade jordgubb.

Då hörde jag att något knäcktes och jag tror det var ett pepparkakshus. Jag fick se att ett pepparkakshus rasade ihop. Det jag tyckte om det här godislandet är att det är så fint att jag skulle vilja bo här.

### **Kapitel 5 En annorlunda vän**

Sen såg jag en märklig katt som kunde gå på två ben och prata. Jag blev nervös så jag sa:

-Hej vad heter du och vem är du?

Då svarade katten -Jag heter Bella, fick du brevet?

Jag sa- Vad det du som skrev brevet?

Då svarade katten -Ja det var jag som skrev brevet.

Då sa jag:

-Ja jag fick brevet hur så?

Då sa Bella:-Kan du hjälpa mig ur hålet snart.

Då sa jag:-Ja

### **Kapitel.7. Tack för hjälpen**

Bella satt fast i ett håll så jag var tvungen att använda repet för att dra upp henne från hålet. Efter det så gick vi och då såg vi en pojke som satt fast med ett rep på en polkaträd. Jag tog kniven och skar bort repet och frågade om hjälp att hitta den som ville skada Bella. Pojken ville hjälpa mig så han visade vart hon höll hus. Vi gick dit och pratade med henne. Hon

lovade att bli snällare. Nu var jag tvungen att komma hem till min värld. Jag hittar inte tillbaka så jag får ta kompassen tänkte jag. Till slut hittade jag den magiska dörren och gick igenom den. I det magiska landet så hade det gått 2 timmar men i verkligheten så hade det bara gått 10 minuter så jag gick till skolan. Skolan var redan slut så jag gick hem och berättade allt för mina föräldrar, men de trodde inte på mig.

