

Den magiska dörren



Kapitel 1 Den magiska dörren

Hej jag heter Max och jag gillar minecraft och fotboll. Jag är 10 år. Jag går på en skola som heter Pönskolan och där finns det en märkelig dörr. Den har ett rör på sidan och den står i skräprummet. Ingen har nyckel dit. Jag är rädd för min fröken Larson. Jag har en kompis som jag gillade men han försvann. Han hette Olle han försvann i skogen. Vi blev kompisar för att han sa till mej vill du vara min kompis och jag sa ja. Sen hade jag ingen kompis. En dag gick jag till skolan, klockan var halv åtta. När skolan började blev jag trött och somnade. När Jag sov sov drömde jag om Olle och hur han blev uppäten av den magiska dörren. Sen sa fröken Larsson :- *vakna Max!* på rasten såg jag fröken på kontoret, hon gjorde en dryck och hällde den på något som jag tror var en planta. Sen gick jag till lektionen. Efter lektionen gick jag hemåt och på vägen såg jag dörren som var på skolan. Jag blev rädd och sprang så fort jag kunde.



Kapitel 2 Brevet

Nästa dag när det var rast så hade jag inget att göra, då gick jag till skräprummet. Ur röret på dörren kom ett pappersflygplan och jag plockade upp det, och det stod,

Hej

Jag heter August och jag behöver din hjälp. Den onda kungen Voldemort och hans soldater har tagit diamanten som härskar över vårt land Magigi.

Han vill sätta alla i fängelse om man inte kan betala 6 miljoner för att få bo kvar i landet. Kan du hjälpa oss att ta tillbaka diamanten från kungen. När du kommit genom dörren hittar du en guide, som har ett sådant här märke på tröjan ☞ vi ses men följ vägen. Nyckeln är på kontoret.

Hälsningar August

Kapitel 3 Nyckeln

Nu kom jag på att jag såg nåt som glänste på kontoret.

Och sen så sprang jag till kontoret. Jag letade en stund och sen såg jag nyckeln. Då kom fröken Larsson och jag gömde mej i en låda. Jag såg allt som hände i ett hål. Jag kollade på när fröken Larsson tog nyckeln och la den i ett kassaskåp. Och det var öppet, hon glömde låsa innan hon gick. Jag gick och hämtade en stege. Jag tog stegen och klättrade upp på den. Nu såg jag nyckeln och den flög till min hand. Jag klättrade ner för stegen, sprang till dörren och öppnade den .

Kapitel 4 Det magiska landet

När jag kom in stängdes dörren bakom mej, jag tror att jag är i Magigi. Jag kom till en skog. Träden var konstiga. Då såg jag vägen. August sa att jag skulle gå på vägen. Jag ska nog lyssna på August tänkte jag. När jag gick såg jag ett slott långt borta. Det var mörkt, fönstren var mörka och trasiga. När jag kom fram till slottet luktade det som död råttor. Det kom fladdermöss som flög runt mig.



Kapitel 5 August

På vägen mötte jag killen med ∞ märket. Han hade en rustning av järn och ett skelett av en Mammut. Han sa:

-Är du Max? Jag sa:

-Ja det är jag.

-Kom, sa han och sen gick vi. Vi kom till ett läger där det var mycket människor, som arbetade. Det såg ut som dom skulle kriga, dom var svettiga och arbetade hårt. Dom som arbetade gjorde svärd, pilbågar och rustningar. Sen kom vi till ett tält. Det var stort. Där träffade vi en konstig gubbe. Det är lite svårt att förklara hur han såg ut men han har en massa hår i ansiktet, han ser nästan ut som katten i hatten.

-Hej är du Max? Frågade han.

-Ja det är jag, sa jag.

- Åh, bra, sa han. Kan du hjälpa mig och mitt folk

-Vem är du? sa jag.

-Jag är August, sa han.

-Kanske kan jag hjälpa er men...sa jag. Då kände jag mej rädd och visste inte vad jag skulle säga.

-Okej då, jag hjälper er, sa jag

-Bra, sa han. Vad är din plan?

Kapitel 6 Min plan

-Min plan är att ta oss in med rep och klättra på slottets murar. När vi kommer in i slottet ska vi döda kungen och ta diamanten. August sa:

- Men kungen dör inte av vanliga svärd, han dör bara av ett speciellt svärd.

-Men då tar vi det svärdet, sa jag.

-Men det ligger i en grotta, sa August.

-Jaha men vad ska vi göra då? sa jag.

-Så här gör vi, sa August. Vi gör inte som du planerat Max. Vi måste först gå till grottan där svärdet finns. Sen klättrar vi på slottets murar. Sen dödar vi vakterna som vaktar ute och tar oss in i slottet och dödar kungen.

Kapitel 7 Nu var det dags

Nu var det dags att göra det vi har bestämt. Vi gick iväg mot Grottan och vi hade våra soldater med oss. Vi gick jättelänge men till slut var vi framme. - Där är grottan, sa August. Jag blev lite rädd att nåt skulle hända inne i grottan. Då kom en kille som var lik Olle. Jag frågade

- Vad heter du?

- Jag heter Olle, sa han.

- Vad heter du? frågade han.

- Jag heter Max, sa jag,

- Är du Olle från jorden? frågade jag.

- Ja det är jag, sa han. Vi sprang mot varandra och kramades. Då märkte jag att Olle hade ett specialsverd, svärdet vi behövde för att döda kungen.

- Olle vill du följa med mig och döda kungen med svärdet? frågade jag

- Okej jag följer med er, sa han.

Vi gick vi jättelänge. Till slut var vi framme vid slottet. Vi klättrade upp på murarna och hoppade ner på andra sidan. Då märkte soldaterna oss och dom börja attackera, det blev krig. Jag och Olle sprang upp och tog sönder slottsdörren. Vi sprang in i slottet och kom till ett rum. Där var diamanten men kungen vaktade den. Kungen började ta upp sitt svärd. Olle och kungen började springa mot varandra och slogs med svärden. Olle slog med svärdet på kungens handen. Den ramlade ner på marken och det var mycket blod. Kungen tog oss båda och kastade ut oss genom fönstret. Då kom en fågel, den var svart och ena vingen var gjord av järn med knivar längst ut. När vi föll så landade vi på fågeln. På fågeln red en tjej med en fidgetspinner som var vass som en kniv. Hon sa

- Jag kan hjälpa er att döda kungen

-Ja sa jag.

Vi sprang upp i slottet till kungens rum. Han började springa mot oss, först slog jag honom, sen Olle och sist slog tjejen honom med sin fidgetspinner. Då dog kungen. Vi tog diamanten och sprang ut ur slottet. August tackade mig för hjälpen, sen gick vi till tjejen och Olle sa:

-Vad heter du?

- Jag heter Sara, sa hon. Olle och jag sa tack till henne för att hon hjälpt oss. Sen sa August:

-Nu måste ni hem. Vi gick till den magiska dörren. August sa till oss att lägga diamanten på dörren. Vi gjorde det och allt blev fint. Dörren började öppna sig och vi gick in, plötsligt försvann dörren. Den öppnades och vi var hemma hos mej. När vi kom in i köket satt mina föräldrar där. Mamma sa:

- Max och Olle! Var har ni varit?

- Vi kan prata om det sen, sa jag.

Då ringde min pappa till Olles föräldrar och när dom kom blev det fest. Det var det som hände när vi försvann.

Slut