



Kapitel 1

Hej jag är en pojke som heter Kalle och jag är 10 år.

Jag har brunt hår och är i skolan just nu. skolan heter Kotteskolan. Jag gillar inte skolan för fröken Larsson finns där. Jag har idrott nu och jag gillar idrott.

Mitt bästa ämne är matte. Idag när skolan var slut gick jag hem.

På vägen såg jag en dörr vid ett gammalt hus och jag försökte öppna dörren och sen började dörren lysa. Jag blev rädd och sprang hem. Nästa dag efter skolan gick jag till dörren och då började dörren lysa igen. Då förstod jag att dörren var magisk. Jag försökte varje dag att öppna dörren. En dag kom min fröken som hette Larsson, hon var på en promenad. Jag var rädd för henne för hon brukade skrika på barnen. Hon sa, -sluta dra i dörren.

Sen gick jag hem och studerade magiska dörrar på google men fick inte fram något. Nästa dag såg jag min klasskamrat som hette Lisa, jag var kär i henne så jag gick han fram till henne och sa -jag är kär i dig. Vi blev ihop och sen försökte vi öppna dörren men den började lysa så vi gick hem till Lisa och pratade om dörren.

Kapitel 2

Lisa sa till mig -vi ses vid dörren, den magiska dörren.

Vid dörren hittade vi ett brev där det stod:

Hjälp!

Jag heter Kristoffer. Jag sitter fast med drakar, dinosaurier, och en joker.

Dom håller fast mig i ett torn. Jag bor i fotbolls-landet och drakarna tog min boll .

Jag behöver hjälp att ta tillbaka bollen. Kan ni hjälpa mig att ta tillbaka bollen och få ut mig härifrån? Det finns en karta ovanför er ta den och hämta nyckeln.

Den finns i din skola på Larssons kontor. Hämta den och hjälp mig ut härifrån. Tack om du hjälper mig.

Hälsningar Kristoffer

Kapitel 3

Nu var jag tvungen att få tag i nyckeln till den magiska dörren. Någon därinne behövde min hjälp. Jag bestämde mig för att hjälpa Kristoffer. Nu var det morgon och jag var i skolan. Jag gick in på kontoret när jag sett att Larsson gick på toa och tog nyckeln. Efter skolan sprang jag till den magiska dörren.

Kapitel 4

Jag öppnade den magiska dörren och smög in. Jag såg tornet som Kristoffer pratat om. Jag såg en fotbollsplan och människor med fotbolls-huvuden. Sen fanns det massor av träd i fotbollsplanen som hade fotbolls huvuden. Det luktade fotbollsgodis. Jag hörde en fotboll skjutas.

Jag kände en boll flyga över mitt huvud. Det fanns studsballar som man kunde hoppa hem på.

Sen såg jag bollar som bråkade. Det var en vit boll och en svart boll, den vita bollen vann.

Det var fotbollshus där dom bodde. Fotbollsplanen var gjord av fotbollsgodis som man kunde äta om man var hungrig. Det fanns en kiosk som man kunde köpa fotbollsdricka i.

Kapitel 5

Sen såg jag Kristoffer som va fast uppe i tornet. Han ropade hjälp hjälp !!!!!!! Draken jokern Dinosaurien hade tagit fast honom i ett fångelse. Jag gick upp till tornet och såg Draken jokern och Dinosaurien. Då såg jag nycklarna som jokern hade. Plötsligt tappade jokern nycklarna .Jag tog dom och låste upp. Då kom Kristoffer ut och vi sprang ut från tornet. Sen jagade Draken jokern och dinosaurien oss. Vi sprang till kiosken och gömde oss bakom vagnen vid kiosken.

Draken, Jokern och dinosaurien letade efter oss. Dom skrek "vart är ni? Om vi får tag i er då kommer vi döda er". Vi sprang in i en affär och gömde oss bakom en hylla. Draken Jokern och dinosaurien jagade oss ut från affären. Vi sprang och gömde oss bakom en fotbollsbil. Sen kom Draken Jokern och Dinosaurien och sprang efter oss. Vi hann springa till Kristoffers hus. Och vi låste in oss i hans där.

Kapitel 6

Jag sa till Kristoffer "ska jag stanna här?" då sa han "ja självklart" så vi skrev ett brev till min familj där det stod. Hej jag är i fotbollslandet, jag ska stanna här, hej då hälsningar Kalle. Kristoffer träffade en tjej som gömde sig bakom en hylla. Tjejen som gömde sig bakom hyllan var kär i Kristoffer men Kristoffer visste inte om han var kär. Till sist såg Kristoffer tjejen och sa "varför gömmer du dig?". "jag är kär i dig Kristoffer", sa tjejen. "Vad heter du?" frågade Kristoffer. Då sa tjejen "jag heter Zargan". Kristoffer frågade chans på Zargan och hon sa "ja absolut älskling". Kristoffer bjöd Zargan på bio. Dom gick och kollade på en kärleksfilm. Dom åt godis och kysstes. Efter bion gick dom till en restaurang som heter Milano. Där åt dom kyckling, sen åt dom efterrätt. Jag tyckte att det var rätt tråkigt att Kristoffer hela tiden var med Zargan men jag trivdes i Fotbollslandet och längtade aldrig hem.