



Kapitel 1 Den magiska dörren

Hej jag heter Criss och jag är 10 år. Jag har svarta ögon, blå byxor och brunt hår. Jag går i en skola som heter Engelska skolan. I skolan gillar jag en kompis som heter Ludde han har hjälpt mig när jag har hamnat i problem och så brukar jag och Ludde gå på bio. Det finns en vuxen lärare som jag är rädd för och han heter Svante. Svante brukar mobba mig på ett jätteelakt sätt, han brukar binda fast mig i byrån och säga att jag har fel i min mattebok även om jag har rätt.

Det finns en dörr vid idrottshallen som är jättekostig jag brukar kalla den den magiska dörren. För att ingen har nyckel och ingen vet vad som finns där inne. Jag tycker att dörren är intressant för jag brukar höra konstiga ljud och så finns det en trollstav på dörren. Innan jag gick tog jag inte med mig Ludde för jag tror att han kanske skulle vara rädd.

Kapitel 2 Brevet

Jag gick till dörren men när jag kom dit såg jag ett brev. Jag visste inte var det kom ifrån men jag tog det ändå. Det stod

Hej

Jag heter Henrik jag kommer från underjorden. Jag behöver hjälp att komma tillbaka till min underjordiska värld. På något sätt Telpoterades jag till det här landet. Jag kallar det här landet det magiska landet för det finns träd som har eld som brinner fast de brinner inte upp

och mycket mer. Den personen som läser det här brevet kom och leta efter den magiska dörren. Jag finns i det här magiska landet. Från Henrik.

Kapitel 3 Nyckeln

Nu var jag tvungen att få tag i nyckeln till den mystiska dörren. Någon därinne behöver min hjälp. När jag gick in i skolan igen så började jag leta efter nyckeln till magiska dörren. Sen så gick jag till den elaka läraren Svante. när jag gick förbi honom såg jag att han tappade en nyckel, så jag sprang dit och tog nyckeln. Vet ni varför jag tog nyckeln? Det är för att jag har sett honom vid den magiska dörren och jag tror att han har den rätta nyckeln till magiska dörren. Sen kände jag mig lättad och glad när jag hade tagit nyckeln. Efter det så gick jag till den magiska dörren och provade nyckeln i låset och det var rätt nyckel, sen öppnade jag dörren långsamt.



Kapitel 4 Andra sidan dörren

När jag gick in i magiska dörren så blev jag så stum man kan bli. Det fanns kola - vattenfall brinnande träd och gräset liknade godis. Sen kände jag den här lukten det var min bästa lukt jag har känt. Det luktade som godis, jättegott godis. Sen gick jag bara runt lite. Plötsligt kände jag en ovanlig lukt det luktade som slem. Sen såg jag några människor men de såg inte ut att vara människor de såg mer ut att vara varelser. Jag såg inte direkt vad det var så jag gick närmare och närmare. När jag kom närmare såg jag en marknad men jag trodde

inte mina ögon för där stod en varelse. Varelseen hade grön hud, inget hår och ovanligt stora ögon och öron. Jag gick runt lite men sen märkte jag att jag var hungrig och jag tänkte att jag har ju inga pengar så då får jag klara mig utan mat. Sen kom jag på en sak, jag kunde kanske fråga om de använde pengar i det här landet, men tänk om de inte har likadana pengar som människor.

Kapitel 5 En annorlunda vän.

Plötsligt dök det upp en varelse framför mig. Hen var inte lik de andra varelserna, hen hade 4 ögon, blått hår och så var hen barfota.

Jag visste inte vem det var men jag kom ihåg han som skrev brevet, Henrik. Jag undrade om det var han så jag frågade varelsen

-Känner du Henrik?

-Henrik det är jag, hurså? svarade varelsen.

-Det var du som skrev brevet, sa jag.

-Ja, sa han och det var du som svarade. Vilket sammanträffande tänkte jag.

Vi började prata om saker i brevet men till slut frågade jag vad han exakt behövde hjälp med. Han sa att han hade Telporterat sig hit på ett magiskt sätt men att han inte visste varför. Han sa:

- Du är den enda som kan hjälpa mig härifrån.

-Kan inte någon annan hjälpa dig? frågade jag men då sa Henrik:

- jag kan inte förstå vad de säger i det här landet.

Kapitel 6 Mitt uppdrag

Jag tänkte och tänkte men till slut så kom jag på hur jag skulle hjälpa Henrik. Jag har alltid med mig ett anteckningsblock om jag behöver minnas saker, jag skulle skriva en lista på vilka saker jag behöver för att hjälpa Henrik ur magiska landet. 1- Magisk spade, 2- Ett långt rep och inget mer. Men var finns sakerna som jag behöver, sa jag till mig själv. Jag måste hitta sakerna så jag började leta efter grejerna. Jag letade och letade över hela det magiska landet. Till slut hittade jag det jag behövde och tog sakerna. Det var ett ganska konstigt ställe det var typ som om det var en osynlig dörr så jag gick igenom den. Fast alla ställen i magiska landet är konstiga är den här stället konstigast. Det fanns magiska böcker och jag tyckte att de var jättecoola för det stod på böckerna, önska dig vad du vill. Jag ville önska mig nåt fast jag hade inte tid att göra det. Det kändes som om jag gick igenom en löndörr men jag vet inte vart jag kom in från. Jag försökte hitta utvägen men jag kunde inte. Jag kände på alla saker för att hitta en utväg och till slut hittade jag den. Det var en sak som var typ trä fast när jag tittade på träet så såg jag att det fanns en lucka. Jag har sett många filmer och serier om hur man hittar en löndörr. Man ska trycka på den och jag prövade och det funkade.

Kapitel 7 Slutet

Efter det började vi jobba. Vi började gräva och gräva med den magiska spaden. Det blev inte så snabba framsteg fast hålet börjades öppnas långsamt. Efter en ganska lång tid blev jag och Henrik båda trötta. Vi vilade och sen började vi jobba igen. Det hjälpte inte att vilade för vi behövde vatten annars skulle vi bli uttorkade och kanske dö. Så vi gick ut för att hitta lite vatten att dricka. Vi gick och gick fast vi hittade inget vatten. Till slut såg vi en person som hade en vattenflaska med vatten till både till mig och Henrik. Vi sa till varann att vi skulle stjäla det där vattnet och vi nickade till varann och kom på en plan. Jag skulle distrahera personen och under tiden skulle Henrik ta vattnet och springa. Jag gick fram till personen och började prata, sen såg jag Henrik komma och ta vattenflaskan utan att personen märkte något. Sen sprang vi båda två. Det gick inte som planerat för det kom några personer som såg ut som vakter och Henrik sa till mig

- Åh jag glömde att det finns vakter. Jag tänkte varför kom jag hit för nu är vi ändå dödens. Fast sen kom jag på vad min pappa alltid hade sagt "ge aldrig upp" och det var det jag aldrig skulle göra. Jag och Henrik kom på en plan hur vi skulle komma förbi vakterna och så sprang vi. Till slut kom vi undan fast det var jobbigt. Sen tog vi lite vatten och började jobba på hålet. Till slut sprack hålet och öppningen till Henriks underjordiska värld syntes. Jag blev så glad att jag hade gjort allt det här jobbet och lyckats. Sen sa Henrik till mig:

-Jag vet inte hur jag ska tacka dig Criss.

-Det är lugnt, du var värt att räddas sa jag.

Farväl då sa vi till varann och sen hissade jag ner Henrik till underjorden och mitt uppdrag var färdigt.

Nu behövde jag komma härifrån. Jag hade ju nyckeln till den magiska dörren och jag prövade den och den funkade. Jag tittade en sista gång på det magiska landet och gick genom dörren och hem till mig. När jag kom hem så tänkte jag på allt som hade kunnat gå fel. Det kanske gick lite fel men otroligt nog så gick allt bra till slut.